

Henry's HandelsHuis is in juni 2008 ontstaan door puur inkoop-enthousiasme...

Henry is van oudsher inkoper, en zelfs in het dagelijks leven leeft hij als inkoper...dat betekent dus onderhandelen met de slager, bakker en zelfs de plaatselijke supermarkten rondbellen.... Inmiddels staat er een zolder, schuur én aanbouw vol spullen...

Tijd om eens te gaan verkopen dus!

In tegenstelling tot wat de opzet van deze site misschien doet vermoeden is dit geen professioneel ingerichte webwinkel. Deze hele site is voortgekomen uit het feit dat Henry voor zijn vrouw, vader, broer en zichzelf vaak wielermateriaal nodig heeft en regelmatig wat extra koopt om de prijs en verzendkosten wat aantrekkelijker te krijgen.

Hieruit is een hobbymatige verkoop van spullen ontstaan die hij zelf dus niet nodig heeft. Waarschijnlijk zal het voornamelijk wielermateriaal betreffen, maar kijk eens rond op de site, want er zullen hier ook regelmatig andere producten te vinden zijn.

Mocht u interesse of vragen hebben neem dan even contact op met Henry, wie weet ligt er hier nog iets interessants voor u in een hoekje ;-)!

**TENZIJ ANDERS VERMELDT ZIJN DE PRIJZEN OP DEZE WEBSITE OPHAALPRIJZEN, DUS EXCLUSIEF EVENTUELE VERZENDKOSTEN. NATUURLIJK IS HET WEL MOGELIJK IN OVERLEG DINGEN OP TE LATEN STUREN.**

Website ontwikkeling: [MDKwebdesign](#)